



TÁC PHẨM VĂN HỌC ĐƯỢC GIẢI THƯỞNG NHÀ NƯỚC

GIANG NAM

Quê hương

THƠ

Hạnh phúc từ nay

THƠ

Thành phố chưa dừng chân

THƠ



NHÀ XUẤT BẢN HỘI NHÀ VĂN

Quê hương

&

Hạnh phúc từ nay

&

Thành phố chưa dừng chân



TÁC PHẨM VĂN HỌC ĐƯỢC GIẢI THƯỞNG NHÀ NƯỚC

GIANG NAM

Quê hương

THƠ

Hạnh phúc từ nay

THƠ

Thành phố chưa dừng chân

THƠ



NHÀ XUẤT BẢN HỘI NHÀ VĂN

Nhà xuất bản Văn hóa và Khoa học đã quyết định in ấn và phát hành
tập sách "Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học và Nghệ thuật" nhằm vinh danh
những tác phẩm văn học và nghệ thuật tiêu biểu nhất của Việt Nam.
Tập sách này là kết quả của một cuộc thi do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức

LỜI NHÀ XUẤT BẢN

Nền văn học cách mạng Việt Nam được Bác Hồ
đặt nền móng từ những năm đầu thế kỷ 20 và có bước
phát triển rực rỡ từ sau Cách mạng tháng 8/1945, đặc
biệt là trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng
lại đất nước sau chiến tranh. Đó là thành tựu to lớn và
phong phú cả về nội dung, tư tưởng, nghệ thuật và đội
ngũ sáng tác. Những tác phẩm văn học kết tinh tài
năng, tâm huyết của nhiều thế hệ nhà văn đã đi vào ký
ức hàng triệu người Việt Nam, góp phần nuôi dưỡng vẻ
đẹp tâm hồn và nhân cách con người Việt Nam, làm
giàu có thêm những giá trị văn hóa Việt Nam mà ông
cha ta đã dày công xây dựng. Tập đại thành văn học
cách mạng và kháng chiến là bức tượng đài kỳ vĩ ghi lại
diện mạo đất nước và con người Việt Nam về một thời
kỳ vĩ đại của dân tộc, đưa tiến trình hiện đại hóa văn
học lên một tầm cao mới.

Nhằm tôn vinh những đóng góp to lớn vào nền
văn học cách mạng, Đảng và Nhà nước quyết định trao
tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà
nước cho các tác phẩm văn học xuất sắc. Tiếp theo bộ
sách văn học được Giải thưởng Hồ Chí Minh do Nhà

xuất bản Văn học xuất bản, Nhà nước đã quyết định giao cho Hội Nhà văn Việt Nam và Nhà xuất bản Hội Nhà văn thực hiện dự án "Công bố và phổ biến các tác phẩm văn học được Giải thưởng Nhà nước" (giai đoạn thực hiện 2014 - 2015).

Việc Nhà nước đầu tư xuất bản bộ sách lớn này không chỉ động viên, khích lệ các nhà văn tiếp tục lao động sáng tạo mà còn là công trình thực hiện Nghị quyết 9, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI: "Xây dựng văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước". Với ý nghĩa ấy, tác phẩm của mỗi tác giả được trân trọng in riêng; tôn trọng tính lịch sử, tính nguyên bản và thống nhất về quy cách, chất lượng, thẩm mỹ... theo tiêu chí của Chính phủ.

Với lòng trân trọng và ý thức trách nhiệm cao, tập thể cán bộ, biên tập viên Nhà xuất bản đã hoàn thành bộ sách quý với sự cố gắng cao nhất. Bộ sách gồm những tác phẩm của 121 tác giả được trao Giải thưởng Nhà nước qua ba đợt, năm 2001, năm 2007 và năm 2012.

Nhà xuất bản Hội Nhà văn chân thành cảm ơn sự quan tâm và tạo điều kiện của các cơ quan chức năng của Chính phủ, Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam giúp đỡ chúng tôi thực hiện dự án quan trọng này.

Xin trân trọng giới thiệu bộ sách đến bạn đọc trong và ngoài nước.

NHÀ XUẤT BẢN HỘI NHÀ VĂN



Nhà thơ
GIANG NAM

TIỀU SỬ

Bút danh khác: *Châu Giang, Hà Trung, Lê Minh*

Họ và tên khai sinh: Nguyễn Sung. Sinh ngày 02 tháng 02 năm 1929. Quê quán: xã Ninh Bình, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: không. Hiện thường trú tại: 46 đường Yersin, thành phố Nha Trang. Đảng viên ĐCSVN. Vào Hội năm 1975.

VÀI NÉT VỀ QUÁ TRÌNH HỌC TẬP, SÁNG TÁC, CÔNG TÁC: Tham gia Cách mạng từ tháng 8-1945, làm Phó trưởng ty Thông tin tỉnh Khánh Hòa. Sau Hiệp định Giơnevơ lại ở miền Nam làm Phó ban Tuyên huấn Tỉnh ủy, Phó Tổng thư ký Hội Văn nghệ Giải phóng miền Nam, Ủy viên Ban tuyên huấn khu Sài Gòn - Gia Định. Sau tháng 4 năm 1975 là Ủy viên Thường vụ, Ủy viên Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam khóa 2 và 3. Tổng biên tập báo Văn nghệ, Trưởng ban đối ngoại Hội Nhà văn. Đại biểu quốc hội khóa VI. Chủ tịch Hội Văn nghệ Phú Khánh và Khánh Hòa (1984-1989), Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa (1989-1993).

TÁC PHẨM CHÍNH: Thơ: *Tháng Tám ngày mai* (thơ, 1962); *Quê hương* (thơ, 1965); *Người anh hùng Đồng Tháp* (trường ca, 1969); *Vầng sáng phía chân trời*

(thơ, 1975); *Hạnh phúc từ nay* (thơ, 1978); *Thành phố chưa dừng chân* (thơ, 1985); *Ánh chớp đêm giao thừa* (trường ca, 1998); *Sông Dinh mùa trăng khuyết* (trường ca, 2002); *Võ kích cõi giáo* (truyện, 1962); *Người Giồng Tre* (truyện, 1969); *Trên tuyến lửa* (truyện kí, 1984); *Rút từ sổ tay chiến tranh* (truyện kí, 1987); *Sông và viết ở chiến trường* (hồi kí văn học, 2004)...

GIẢI THƯỞNG VĂN HỌC: Giải Nhì Tạp chí *Văn nghệ* (1961); với bài thơ *Quê hương*. Giải thưởng Nguyễn Dinh Chiểu (1965) với tập thơ *Quê hương*. Giải thưởng VHNT Khánh Hòa 1975-2000 về thơ, Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật đợt I, năm 2001 về 3 tập thơ *Quê hương*, *Hạnh phúc từ tay*, *Thành phố chưa dừng chân*; Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Khánh Hòa (2002) cho trường ca *Sông Dinh mùa trăng khuyết*. Tặng thưởng của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam năm 2002 cho trường ca *Sông Dinh mùa trăng khuyết*. Giải thưởng VHNT Khánh Hòa 2001-2005 cho hồi kí *Sông và viết ở chiến trường*. Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật đợt I, năm 2001.

MỤC LỤC

LỜI NHÀ XUẤT BẢN	7
TIẾU SỬ	11
* QUÊ HƯƠNG	
1. Những người vợ miền Nam	15
2. Những người ở lại	23
3. Một sáng mai hồng	29
4. Theo bước các anh đi	34
5. Gởi lại cây rừng	40
6. Đi để trở về	44
7. Gặp anh du kích miền Tây	49
8. Tiếng hát trên rừng cao	56
9. Em bước lên	60
10. Người con gái Kiến Phong	65
11. Quê mẹ cực Nam	69
12. Thăm trường	72
13. Dêm qua làng	76
14. Anh có thấy không anh	81
15. Gởi Cu Ba	84
16. Hoa mùa xuân Nam Bộ	88
17. Bài thơ mùa xuân 1963	91
18. Bài thơ tâm tình	94

19. Bài thơ đầu năm	97
20. Giải phóng	100
21. Những vết bầm trên má	103
22. Chiếc áo cuối cùng	106
23. Miền Nam có Bắc	110
24. Chiếc khăn "bỏ quên"	114
25. Hẹn cháu giữa Sài Gòn	115
26. Du kích tí hon	119
27. Nhớ ba	122
28. Đón em	124
29. Nhớ núi	127
30. Sông giữa quê em	131
31. Có một mùa xuân đẹp đã về	134
32. Cảm ơn Trung Hoa	139
33. Lần thứ hai	143
34. Cô gái An Thường	145
35. Mười năm	151
36. Gởi miền Bắc	156
37. Cho cháu yêu thương	160
38. Qua sông Vàm Cỏ	165
39. Sau ngày chiến thắng	169
40. Đất anh hùng	172
41. Giã từ Bến Tre	177
42. Mừng các anh chiến thắng	180
43. Từ An Ninh, một núi lửa căm thù	184
44. Có bóng em đi	188
45. Dội ngũ chúng ta	192

TÁC PHẨM VĂN HỌC ĐƯỢC GIẢI THƯỞNG NHÀ NƯỚC

46. Những ngày đẹp nhất	197
47. Mạnh hơn súng gươm và ánh từ hình	199
48. Dòn một mùa xuân	203

* HẠNH PHÚC TỪ NAY

1. Câu hát cũ	211
2. Cô gái Ca Mau	216
3. Đất nước còn mang hình bóng Bác	220
4. Chị em	227
5. Giữa mùa mai nở	233
6. Tiễn cháu qua đường 4	238
7. Ngày về của mẹ	244
8. Đến với Lenin	248
9. Qua phà Rạch Miễu	253
10. Trong căn cứ Đồng Tâm	256
11. Về thăm Áp Bắc	258
12. Đà Lạt mùa hoa	260
13. Hồ Than Thở	263
14. Hạnh phúc	265
15. Bữa cơm đầu ở Hà Nội	268
16. Mùa xuân ơi, rất tuyệt vời	270
17. Qua cầu sông Cạn, mùa xuân	275
18. Những con chim biển ở Gôdanxcơ	278
19. Viết trước mộ Adam Michkiévich	281
20. Hoa	282
21. Trận mưa tuyết cuối cùng	283
22. Tổ quốc	284
23. Đường về An Đức	287

24. Bài thơ về Hà Nội	291
25. Thăm trường xưa Bác dạy	294
26. Núi vùng biển mặn	297
27. CHÙM THƠ TẶNG NGƯỜI LÀM RA ÁNH SÁNG	
1. Dòng điện	301
2. Nước	303
3. Đường dây	305
28. GHI CHÉP NHỎ Ở THUẬN HẢI	
1. Lúa Đức Linh	307
2. Bến cá Hàm Tân	308
3. Người gieo hạt	309
4. Tháp đôi	310
29. Về cuộc sống hôm nay	311
30. Đường tàu và sân ga	313
31. Ra khơi	316
32. Dưới chân núi Mẹ Bồng Con	318
* NHẬT KÝ CUỘC ĐỜI	
1. Ngày tôi vào Đảng	321
2. Đêm về làng	323
3. Mẹ	325
4. Dưới hầm bí mật	327
5. Ghi ở sông Bạch Đằng	330
6. Hạnh phúc	331
7. Làng mới	334
8. Chiếc nón bài thơ	338

TÁC PHẨM VĂN HỌC ĐƯỢC GIẢI THƯỞNG NHÀ NƯỚC

* THÀNH PHỐ CHƯA DỪNG CHÂN

1. Con vào đại học sáng nay	343
2. Miền Trung	346
3. Suy nghĩ buổi vào mùa	349
4. Thành phố trẻ	353
5. Cầu	354
6. Quy Nhơn, ngày anh về	356
7. Thăm quê Nguyễn Huệ	360
8. Nghe đàn đá Khánh Sơn	362
9. Phiên bản nói	365
10. Đáng đến với tôi	369
11. Chùm thơ nhở cho em	372
12. Về Quy Nhơn	374
13. Giá anh còn sống	377
14. Sông Đà, mùa xuân	379
15. Đề tranh làng Hồ	382
16. Gởi Huế, xuân này	383
17. Viết ở Đại Diện	386
18. Thành phố của thơ	390
19. Khói bếp	392
20. Bài thơ đêm Hà Nội	394
21. Chiều Bảy Núi	398
22. Tháng tư, cành phượng đỏ	401
23. Xem chèo ở An Bình	405
24. Thành phố chưa dừng chân	407
<i>Lời bạt (Gs. Công Lý)</i>	411